



- "Άλλοι μποροῦν νά παραθέσουν ἔνα γεῦμα ἀντί γιά στεφάνι στή μνήμη συγγενικοῦ ἢ φιλικοῦ τους προσώπου κατά τήν κηδεία του, σύμφωνα μέ τήν ἐκκλησιαστική παράδοση πού συνιστᾶ νά δίδεται ἐλεημοσύνη στή μνήμη τῶν προσφιλῶν κεκοιμημένων.
- 'Ἐπίσης μποροῦν νά προσφέρουν τό φαγητό τῆς ἡμέρας στή μνήμη καί ύπέρ ἀναπαύσεως ἀγαπημένων προσώπων, π.χ. γονέων, ἀδελφῶν, συζύγων κ.λπ., στήν ἐπέτειο τῆς κοιμήσεώς τους ἢ τῆς ὄνοματικῆς ἑορτῆς τους.

H ἀγάπη πρός τούς ἀδελφούς μας ὅταν εἶναι γνήσια γίνεται ἐφευρετική. Βρίσκει τρόπους νά γίνει πράξη, νά γίνει εὐεργετική προσφορά σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.

«Ἐπέίμα
καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν»

(Ματθ. 25,35)



Tá συσσίτια
τῆς 'Ενορίας μας

Τά συσσίτια της Ένορίας μας



Ανέκαθεν ἡ ἀγάπη καὶ ἡ φροντίδα τῆς Ἐκκλησίας ἀγκάλιαζε τούς ἀνθρώπους, ποὺ ἀντιμετώπιζαν ὅποιαδήποτε ἀνάγκη, εἴτε αὐτή ἦταν πνευματική εἴτε ύλική. Ἡ ἀνάγκη γιά τροφή ἦταν καὶ εἶναι ἀπό τίς πιό βασικές. Δυστυχῶς καὶ σήμερα πολλοί συνάνθρωποί μας χρειάζονται ἔνα πιάτο φαγητοῦ. Καὶ ἡ οἰκονομική κρίση πού ἔχει ξεσπάσει αὐξάνει καθημερινά τὸν ἀριθμό τῶν ἀνθρώπων πού προσφεύγουν στήν Ἐκκλησία –τὰ Ἐνοριακά συσσίτια– γιά νά πάρουν καθημερινά μιά μερίδα φαγητοῦ. Ἡ Ἐνορία μας συμπαρίσταται στίς οἰκονομικά ἀδύνατες οἰκογένειες μέ τίς ἀκόλουθες πρωτοβουλίες:

- Κάθε μέρα προσφέρεται φαγητό πού μαγειρεύεται στό «Σπίτι Γαλήνης Χριστοῦ» ἀπό Ἐθελόντριες πού διακονοῦν, μέ ἀγάπη στόν τομέα αὐτό τῆς Ἐνοριακῆς διακονίας.
- Διανέμονται δέματα μή μαγειρευμένων τροφίμων, σέ συνανθρώπους μας.
- Παρέχεται τακτική καὶ ἔκτακτη οἰκονομική ἐνίσχυση ἀπό τό «Ἐνοριακό Τάμειο Φιλανθρωπίας» καὶ προσωπική ὑποστήριξη σέ ἄτομα μοναχικά, ἀσθενεῖς καὶ ἐμπεριστάτους τῆς περιοχῆς μας.

«Τὰς τοῦ Κυρίου γνόντες ἐντολὰς οὕτω πολιτευθῶμεν· πεινῶντας διαθρέψωμεν, διψῶντας ποτίσωμεν, γυμνοὺς περιβαλώμεθα ξένους, συνεισαγάγωμεν, ἀσθενοῦντας, καὶ τοὺς ἐν φυλακῇ, ἐπισκεψώμεθα, ἵνα εἴπῃ καὶ πρὸς ἡμᾶς, ὁ μέλλων κρῖναι πᾶσαν τὴν γῆν. Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε, τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν».

Δοξαστικό τῆς Λιτῆς τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεων

Ε τὴν εὐλογημένη αὐτή διακονία χρειαζόμαστε τή βοήθεια, τήν ἀγάπη καὶ τό ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον ὅλων τῶν πιστῶν.

Συγκεκριμένα:

- Ὁσοι ἐπιθυμοῦν καὶ ἔχουν τή δυνατότητα, μποροῦν νά προσφέρουν εἴτε τρόφιμα εἴτε χρήματα.
- Όμοίως μποροῦν νά στηρίξουν τή διακονία αὐτή μέ ἐθελοντική ἐργασία (παρασκευή φαγητοῦ, ἐτοιμασία καὶ διανομή δεμάτων, ἐπισκέψεις σέ ἔχοντες ἀνάγκη).