

2 «Πείρα ἀναστάσεως».

Οὐσιαστικά μᾶς καλεῖ νά ἀποκτήσουμε τήν πείρα τῆς ἀναστάσεως ζῶντας ὡς «υἱοί τῆς ἀναστάσεως» (Λουκᾶ κ' 36).

Στήν μεγάλη αὐτή ἡμέρα καί ἑορτή πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τήν λύτρωση μας καλεῖ ὅλους μας α) νά προσέλθουμε γιά νά παραλάβουμε φῶς, ζωή, ἀθανασία καί ἐλευθερία τόν Ἰνδοξο καί Ζωντανό Κύριο Ἰησοῦ Χριστό καί β) νά ἐξαγνισθοῦμε ὥστε ἀπό τήν ἁμαρτία νά γίνουμε νέες ὑπάρξεις πού θά ζοῦν τήν νέα ζωή ἐνωμένοι μέ τόν ἀναστάντα Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

Ὅσοι πιστοί προσέλθετε.

Μετά πατρικῶν ἀναστασίμων εὐχῶν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ
Δανιὴλ



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ



ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ 2013

Τοῦ Μητροπολίτου
Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ
Δανιὴλ

Πρός ἅπαν τό πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Πατέρες καί Ἀδελφοί, Χαίρετε ἐν Κυρίῳ

Μέ πνευματική χαρά καί ἀγαλλίαση ἑορτάζουμε τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

1 Κατά τήν λαμπρή καί εὐφρόσυνη ἑορτή τῶν ἑορτῶν καί πανηγυρη τῶν πανηγύρεων προσερχόμενοι στήν πάνδημη αὐτή σύναξη ἀκοῦμε τήν Ἐκκλησία μας νά προσκαλεῖ ὅλους μας:

α΄.

**«Δεϋτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός
καί ἀνυμνήσατε Χριστόν τόν ἀναστάντα
ἐκ νεκρῶν».**

Προσκαλούμαστε νά λάβουμε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός. Κρατᾶμε στά χέρια μας τήν ἀναμμένη λαμπάδα μέ τό φῶς πού μᾶς δόθηκε ἀπό τό ἅγιο Βῆμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Εἶναι ἐπίκαιρο νά ἀναζητήσουμε τό βαθύτερο νόημα αὐτῆς τῆς πράξης. Μέ αὐτήν ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας δέν μᾶς μεταδίδει ἀπλῶς ἓνα φῶς πρόσκαιρης διάρκειας καί σχετικῆς λαμπρότητας καί φωτεινότητας, ἀλλά μᾶς καλεῖ οὐσιαστικά νά παραλάβουμε τό ἀληθινό φῶς τῆς ζωῆς, πού πηγάζει ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς δηλαδή ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό. Αὐτόν τόν Ἴδιο τόν ἀναστάντα Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό καλεῖ τόν καθένα μας νά παραλάβει.

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό φῶς τό ἀληθινό πού ἦλθε στόν κόσμο γιά νά φωτίσει τήν ὕπαρξή μας, τήν ζωή μας, τά ἔργα μας, τήν ἐπίγεια πορεία μας, νά μᾶς μεταβάλει σέ φωτεινούς, ἔνδοξους καί λαμπρούς, ὥστε νά δοξάζεται μέ τήν φωτεινή ζωή μας καί συμπεριφορά μας ὁ Ἐπουράνιος Θεός καί Πατέρας κατὰ τήν προτροπή Του:

«Οὕτως λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ καλὰ ἔργα καί δοξάσωσιν τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθαίου ε΄ 16).

Τήν ζωή μας τυλίγουν πυκνά σκοτάδια πού μᾶς φοβίζουν, ἐπειδή σ' αὐτά κρύβονται ἀπειλές καί κίνδυνοι. Σκοτάδια στήν σκέψη, σκοτάδια στήν συμπεριφορά, σκοτάδια στίς ἐπιθυμίες, σκοτεινά ἔργα καί λόγια. Ζόφος καί γνόφος καλύπτει τό μέλλον.

Μόνο ὁ Χριστός μπορεῖ νά διαλύσει τά πυκνά σκοτάδια γύρω μας καί μέσα μας καί νά διασκορπίσει τίς ἀπειλές, τούς κινδύνους, τούς φόβους, τήν ἀνασφάλεια πού μᾶς τρομάζουν καί μᾶς περισφίγγουν.

β΄.

**«Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε,
πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε».**

Προσκαλούμαστε ἐπίσης νά μεταλάβουμε Σῶμα Χριστοῦ, νά γευθοῦμε πηγῆς ἀθανάτου.

Στήν ζωή μας συναντᾶμε ὅλες τίς μορφές θανάτου. Φθορά καί θάνατος κυριαρχοῦν στά φυτά, στά ζῶα, στήν ἀνθρωπότητα, στήν κτίση ὁλόκληρη.

Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἐνωθοῦμε μέ τόν Χριστό γιά νά ἀντλήσουμε ὡς ἀπό ἀθάνατη πηγῆ τήν ἀληθινή καί αἰώνια ζωή τρώγοντας τό Σῶμα Του καί πίνοντας τό Αἷμα Του πού τό πρόσφερε μέ τήν σταυρική θυσία Του σ' ὅλους τούς ἀνθρώπους.

