

Άριθμός πρωτ. Φ.1/4/724

Έν Καισαριανή τῆ 18ῆ Ὀκτωβρίου 2015

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Πρός  
τούς ἀξιοτίμους κυρίους καί τίς ἐρίτιμες κυρίες Ἰατρούς  
πού ἐδρεύουν στήν Ἱερά Μητρόπολή μας.

Ἀγαπητοί καί Ἀγαπητές  
Χαίρετε καί εἰρηνεύετε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ πάντοτε.

**Μ**έ τήν παροῦσα ἀρχιερατική ἐπιστολή μας ἐπικοινωνοῦμε μαζί σας γιά νά σᾶς ἀπευθύνουμε ἐόρτιο χαιρετισμό καί πατρικές ἐγκάρδιες εὐχές καί προσρήσεις λαβόντες ἀφορμή ἀπό τήν μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου καί εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18 Ὀκτωβρίου), τοῦ ἱατροῦ, πού ἔχει ὀρισθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας προστάτης καί ἔφορος τῶν ἱατρῶν καί πάντων τῶν διακονούντων στήν θεραπεία τῶν ἀσθενούντων, στήν τάξη τῶν ὁποίων συγκαταλέγεσθε.

Δραττόμεθα τῆς εὐκαιρίας ἀπό τήν σύντομη αὐτή ἐπικοινωνία μας κάθε χρόνο μέ τήν προαναφερομένη ἀφορμή νά καταθέσουμε ἕνα σύντομο σχόλιό μας γιά τήν **ἀσθένεια**.

Στήν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας κατά τήν διδασκαλία τῆς ἁγίας Γραφῆς καί τῶν θεοφόρων Πατέρων καί Διδασκάλων ἡ ἀσθένεια ἔχει ἐνταχθεῖ, ὅπως καί ὁ πόνος καί ὁ θάνατος στήν οἰκονομία τῆς σωτηρίας, δηλαδή στήν φροντίδα τοῦ Θεοῦ γιά τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων πού ἐκδηλώθηκε μέ τό μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ καί Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Βεβαίως δέν εἶναι εὐκόλο νά ὑποφέρει κάποιος. Ἡ ἀσθένεια καί μετά τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ παραμένει σκληρή δοκιμασία γιά τόν ἀσθενῆ καί τούς οἰκείους του καί ὅλη τήν κοινωνία. Ὁ Κύριος δίδαξε ὅτι ἀποτελεῖ ἐνδειξη ἀγάπης νά βοηθεῖ κανεῖς τόν ἀσθενῆ νά ὑπομένει, νά τόν ἐπισκέπτεται, νά τόν παρηγορεῖ.

Υἱηρετώντας τούς ἀσθενεῖς, ὑπηρετοῦμε τόν ἴδιο τόν Κύριο στό πρόσωπο τῶν μελῶν Του πού ὑπεφέρουν κατά τόν λόγο Του «Ἡσθένησα, καί ἐπεσκέψασθέ με» (Ματθαίου κέ' 26).

Μετά πατρικῶν εὐχῶν, βαθείας τιμῆς καί ἀγάπης.  
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.