

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΔΑΝΙΑ

«Δανείζει Θεῷ
ὁ ἔλεῶν πτωχόν»
(Παροιμιῶν θ' 17)



«Ὁ ἐπισπλαγχνιζόμενος πτωχόν ἐλεπθήσεται»
(Παροιμιῶν ιζ' 5)

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΒΥΡΩΝΟΣ ΚΑΙ ΥΜΗΤΤΟΥ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 2015

Ἡ ἀγάπη εἶναι τό γνώριμα
τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

Κείμενα:

Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ
Δανιήλ

Σειρά:

«Ἐποικοδομητικά» ἀριθμ. 3

Copyright:

Ἱερά Μητρόπολις Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ.
Λεωφόρος Φορμίωνος 83, Τ.Κ. 161 21 Καισαριανή
Τηλ.: 210.72.24.123
www.imkby.gr e-mail: info@imkby.gr

ISBN: 978-960-6841-77-4

Ἐκδοτική Παραγωγή



ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

Ἄρδηντοῦ 12-16, 116 36 Ἀθήνα
Τηλ.: 210.921.7513, 210.921.4820 • Fax: 210.923.7033
www.eptalofos.gr • e-mail: info@eptalofos.gr

Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ γνώρισμα τῶν μαθητῶν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ

τοῦ Μητροπολίτου
Καισαριανῆς, Βύρωνος καὶ Ἰμμηττοῦ
Δανιήλ

Ο Κύριός μας μιλώντας στους Μαθητές Του ὀλίγον προτοῦ παραδοθεῖ γιὰ νὰ σταυρωθεῖ καὶ νὰ πάθει γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώπων τούς ἄφησε τίς τελευταῖες Του ὑποθήκες. Ἀνάμεσα σ' αὐτές τίς τελευταῖες παραγγελίες εἶναι καὶ ἡ ἐντολή Του νὰ ἀγαποῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Τούς εἶπε: «Σᾶς δίνω νέα ἐντολή, νὰ ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, ὅπως ἐγὼ σᾶς ἀγάπησα, ἔτσι νὰ ἀγαπᾶτε καὶ σεῖς ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ἀπὸ αὐτὸ θὰ ξέρουν ὅλοι ὅτι εἴσθε μαθητές μου, ἐάν ἔχετε δηλαδὴ ἀγάπην μεταξὺ σας» (Ἰωάν. ιγ' 34-35). Καὶ ἀργότερα τούς ἔδειξε τὸ μέγεθος τῆς ἀγάπης πού ὁ Ἰδιος εἶχε γι' αὐτούς κι' ὄχι μόνο γι' αὐτούς ἀλλὰ γιὰ τὸν κόσμον ὁλόκληρο λέγοντάς τους: «Αὐτὴ εἶναι ἡ δική μου ἐντολή νὰ ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, ὅπως ἐγὼ σᾶς ἀγάπησα. Κανείς δὲν ἔχει μεγαλύτερη ἀγάπη ἀπὸ αὐτήν, ἀπὸ τὸ νὰ θυσιάσῃ τὴ ζωὴ του γιὰ τούς φίλους του. Σεῖς εἴσθε φίλοι μου, ἐάν κάνετε ὅσα ἐγὼ σᾶς παραγγέλω» (Ἰωάν. ιε' 12-13).

Γιὰ αὐτὴ τὴ μεταξὺ μας ἀγάπη θὰ ἀναφερθοῦμε μέ συντομία στό βιβλιδάριο αὐτὸ ὑποδεικνύοντας καὶ τρόπο ἐκδηλώσεώς της.

1. Ἡ Ἐκκλησία κοινωνία ἀγάπης

Ἡ ἀγάπη σύμφωνα μέ τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ εἶναι ὁ τρόπος τῆς ζωῆς τῶν Χριστιανῶν. Αὐτὴ στηρίζεται στό γεγονός, ὅτι ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἀποτελοῦμε μιὰ οἰκογένεια, τὴν



οικογένεια του Θεού. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Έμεις οι πιστοί τά παιδιά Του. Άρα είμαστε αδελφοί μεταξύ μας.

Ο σκοπός για τον οποίο ήλθε ο Χριστός στον κόσμο και σαρκώθηκε είναι για να φανερώσει στους ανθρώπους την αλήθεια αυτή, να τους διδάξει τη νέα σχέση τους με τον Θεό, να τους καλέσει να ένωθούν μαζί Του σ' ένα σώμα, την Έκκλησία.

Ζώντας ως μέλη της Έκκλησίας οι πιστοί οφείλουν να συγκροτήσουν μία κοινωνία αγάπης. Αγάπης πρώτα προς τον Θεό Πατέρα ολοκληρωτική και τέλεια. Αγάπης και προς τους αδελφούς τους ή όποια δέν πρέπει να σταματά εις τό «ως σεαυτόν», όπως αγαπούν τον έαυτόν τους αλλά να ξεπερνάει φθάνοντας μέχρι και τη θυσία της ζωής τους για τους αδελφούς τους. «Μέ τοῦτο ἐγνωρίσαμεν τί εἶναι ἀγάπη· ὅτι Ἐκεῖνος ἔδωκε τή ζωήν Του γιά ἐμάς. Ἔτσι ὀφείλομε καί μεις νά δίνουμε τήν ζωή μας ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν» (Α' Ἰωάννου γ' 16).

Ο Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, πού καλεῖται ὡς ὁ Ἀπόστολος τῆς ἀγάπης, ἐπειδή ὑπῆρξε κήρυκός της καί ἐκφραστής της συσχετίζει τίς δύο αὐτές κατευθύνσεις τῆς ἀγάπης σέ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νά ταυτίζονται. Λέγει σχετικῶς: «Ἐμεῖς Τόν ἀγαπᾶμε (ἐννοεῖ τόν Θεό) διότι Αὐτός πρῶτος μάς ἀγάπησε. Ἐάν πεῖ κάποιος "Ἀγαπῶ τόν Θεόν" ἀλλά μισεῖ τούς ἀδελφούς του, αὐτός εἶναι ψεύτης, διότι ἐκεῖνος πού δέν ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό του, τόν ὅποιον βλέπει, πῶς εἶναι δυνατόν νά ἀγαπᾶ τόν Θεόν, τόν ὅποιον δέν ἔχει ἰδεῖ; Αὐτήν τήν ἐντολήν ἔχομεν ἀπό Αὐτόν (ἐννοεῖ τόν Θεόν) ὁποῖος ἀγαπᾶ τόν Θεόν, νά ἀγαπᾶ καί τούς ἀδελφούς του» (Α' Ἰωάννου δ' 20-21).



2. Τρόποι έκφρασης της αγάπης πρός τούς αδελφούς

Δέν υπάρχουν όρια στην έκδήλωση της αγάπης. Είναι αγάπη

α) Χωρίς όρια, χρονικά

Η ανθρώπινη αγάπη συχνά μέ κόπο κάνει και τό πρώτο μίλι. Κουράζεται, εύκολα και γρήγορα. Τό δεύτερο μίλι κι ἄν τό κάμει, τής εἶναι πιά φορτίο κι ὄχι εύχαρίστηση. Ἀκόμα και μιά μάννα μπορείς ν' ἀκούσεις νά λέγει' «φτάνει πιά, κουράσθηκα τόσα χρόνια». Ὅμως ἡ αγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι παντοτινή. Δέν τήν κουράζει και δέν τήν ξεθωριάζει ὁ χρόνος.

β) Χωρίς όρια, περιστάσεων

Συχνά, ὁ ἄνθρωπος έκφράζει τήν αγάπη του, σέ στιγμές ἢ συνθήκες εύφορίας και ἀνέσεως. Ὅταν ὁ δρόμος εἶναι ὀμαλός και ἄνευ κόπου ἢ πόνου. Ὅταν δοκιμαζόμαστε νομίζουμε ὅτι πρέπει νά σταματήσουμε νά αγαπάμε. Ὁ Χριστός ὅμως δέν μάς ἐδίδαξε αὐτό. Τό αντίθετο. Ἐκεῖνος πορευόμενος πρὸς τό Πάθος «ἀγάπησε εἰς τέλος» τούς Μαθητές Του (Ἰωάννου ιγ' 1).

γ) Χωρίς όρια, κοινωνικά

Συνήθως ἡ ανθρώπινη αγάπη περιορίζεται σ' ἓνα «ιδιαιτερο κύκλο» μέ μόνο κριτήριο διαχωρισμοῦ τήν κοινωνική τάξη, τήν οικονομική βάση, τήν μορφωτική στάθμη. Μπορεῖ ὅμως νά περιορισθεῖ ἡ αγάπη αὐτή πού ἐδίδαξε ὁ Χριστός και ζητεῖ νά τήν ἐφαρμόσουμε κι ἐμεῖς σέ κοινωνικά όρια και τάξεις και κύκλους και ὀμάδες; Ὅχι βέβαια. Ἀφοῦ Ἐκεῖνος ἀγάπησε πάντες «τούς ἐν τῷ κόσμῳ» (Ἰωάν. ιγ' 1). Χωρίς όρια και περιορισμούς.

δ) Χωρίς όρια, υπηρεσίας

Πολλές φορές ἀκοῦμε. Αὐτό μπορώ νά τό κάμω στόν ἀδελφό μου' τό ἄλλο ὅμως ὄχι. Παράδειγμα: «Μπορώ νά σέ διδάξω. Νά σοῦ πλύνω ὅμως τά πόδια, ὄχι πάει πολύ. Ἄν εἶναι ἀνάγκη, ἄς τό κάμει κάποιος ἄλλος». Ἴσως νά μή τό



λέμε. Σίγουρα όμως... τό πράττουμε. Ὁ Χριστός όμως τά ἔκαμε καί τά δύο γιατί ἤθελε νά μᾶς διδάξει πώς δέν ὑπάρχει ἀνώτερο ἀπό τήν ὑπηρεσία. Τήν ὑπηρεσία μέ ἀγάπη χωρίς ὄρια (Ἰωάν. ιγ' 16. Ματθ. κ' 25-29).

ε) Χωρίς ὄρια, προσώπων

Ἐνα ἄλλο γνώρισμα τῆς ἀνθρώπινης ἀτελοῦς ἀγάπης εἶναι ἡ μεροληψία. Αὐτό τόν φίλο μας, πού μᾶς ἀγαπᾶ, τόν ἀγαπᾶμε. Τόν ἄλλο ὄχι. Ὁ Χριστός ἐδίδαξε τό ἀντίθετο, νά ἀγαπᾶμε, νά εὐεργετοῦμε καί νά θυσιαζόμαστε γιά τούς ἐχθρούς μας (Λουκᾶ στί 27-36). Ὁ Κύριος ἐνιψε τά πόδια καί τοῦ Ἰωάννη πού ἦταν ὁ ἀγαπημένος καί τοῦ Ἰούδα πού ἐσκέπτετο τήν προδοσία (Ἰωάν. ιγ' 5).

στ) Χωρίς ὄρια, εὐθύνες

Ὅταν ἡ διακονία τοῦ ἀδελφοῦ εἶναι καθήκον καί ὄχι ἀγάπη, ὑπάρχουν κι' ἄλλα ὄρια. Λέμε μέχρις ἐδῶ εἶναι ἡ εὐθύνη μου. Ἐγώ θά κάμω τό μέρος μου. Γιά τά ὑπόλοιπα ποιός θά φροντίσει; Ὁ Χριστός όμως τά ἔκαμε ὅλα, ὅπως διαπιστώνουμε ὅτι ἔπραξε στό ὑπερώο τῆς Ἱερουσαλήμ τό βράδυ πού παραδόθηκε στους Ἰουδαίους γιά νά σταυρωθεῖ: «Βάλλει ὕδωρ... νίπτει τούς πόδας... σκουπίζει» (Ἰωάν. ιγ' 5). Θά δώσει τήν δύναμη νά τά κάμουμε κι' ἐμεῖς ὅλα.

ζ) Χωρίς ὄρια, ἀνθρώπινα

Πῶς μετριέται ἡ ἀγάπη; Μέχρι πού φθάνει; Κάποιος πού ρώτησε: ποῖο εἶναι τό μέγεθος τῆς ἀγάπης; Τοῦ ἀπάντησαν, «Δές τόν Σταυρό». Ἡ τέλεια ἀγάπη δέν μπορεῖ νά σταματᾶ στά ἀνθρώπινα ὄρια.

Τήν τέλεια ἀγάπη περιγράφει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό δέκατο τρίτο (ιγ') κεφάλαιο τῆς Πρώτης Ἐπιστολῆς του πρὸς Κορινθίους:



«Ἄν μπορῶ νά λαλῶ ὅλες τίς γλῶσσες τῶν ἀνθρώπων, ἀκόμα καί τῶν ἀγγέλων, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη γιά τούς ἄλλους, οἱ λόγοι μου ἀκούγονται σάν ἦχος χάλκινης καμπάνας ἢ σάν κυμβάλου ἀλαλαγμός. Κι ἄν ἔχω τῆς προφητείας τό χάρισμα κι ὄλα κατέχω τά μυστήρια κι ὄλη τή γνώση, κι ἄν ἔχω ἀκόμα ὄλη τήν πίστη, ἔτσι πού νά μετακινῶ βουνά, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη, εἶμαι ἕνα τίποτα. Κι ἄν ἀκόμα μοιράσω στούς φτωχοῦς ὄλα μου τά ὑπάρχοντα, κι ἄν παραδώσω στή φωτιά τό σῶμα μου γιά νά καεῖ, ἀλλά δέν ἔχω ἀγάπη, σέ τίποτα δέν μ' ὠφελεῖ.

Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει ἔχει μακροθυμία, ἔχει καί καλοσύνη· ἐκεῖνος πού ἀγαπάει δέν ζηλοφθονεῖ· ἐκεῖνος πού ἀγαπάει δέν κομπάζει οὔτε περηφανεύεται· εἶναι εὐπρεπής, δέν εἶναι ἐγωιστής οὔτε εὐερέθιστος· ξεχνάει τό κακό πού τοῦ ἔχουν κάνει. Δέν χαίρεται γιά τό στραβό πού γίνεται, ἀλλά μετέχει στή χαρά γιά τό σωστό. Ἐκεῖνος πού ἀγαπάει, ὄλα τά ἀνέχεται· σέ ὄλα ἐμπιστεύεται, γιά ὄλα ἐλπίζει, ὄλα τά ὑπομένει.

Ποτέ ἡ ἀγάπη δέν θά πάψει νά ὑπάρχει. Τά θεῖα μηνύματα τῶν προφητῶν κάποτε δέν θά ὑπάρχουν πιά· ἡ γλωσσολαλία θά πάψει· θά σταματήσει ἡ γνώση τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Γιατί καί ἡ γνώση μας καί ἡ προφητεία μας περιορίζονται μονάχα σ' ἕνα μέρος τῆς ἀλήθειας. Ὅταν ὅμως τό τέλειο πού περιμένουμε θά ἴρθῃ, τότε τό μερικό θά πάψει νά ὑπάρχει.

Μικρό παιδί ὅταν ἤμουν, σάν μικρό παιδί μιλοῦσα, αἰσθανόμουν καί σκεφτόμουν. Ἄνδρας πιά ὅταν ἔγινα, κατήργησα τούς τρόπους τοῦ μικροῦ παιδιοῦ. Ἀλήθεια, τώρα βλέπουμε τά πράγματα θαμπά, σάν μέσα ἀπό μεταλλικό καθρέφτη· τότε ὅμως πρόσωπο μέ πρόσωπο θά δοῦμε τόν Θεό. Τώρα γνωρίζω μόνο ἕνα μέρος, τότε ὅμως θά γνωρίσω μέ πληρότητα, ὅπως καί ὁ Θεός μ' ἔχει γνωρίσει.

Θά μείνουν τελικά γιά πάντα αὐτά τά τρία: ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα κι ἡ ἀγάπη. Καί ἀπ' αὐτά, τό πιό σπουδαῖο εἶναι ἡ ἀγάπη».

«Διώκετε τήν ἀγάπην» (Α' Κορ. ιδ' 1).



Ἡ συμβολή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ στήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀνθρωπιστικῆς κρίσης

1. Γιά τὴν κάλυψη τῶν ἀναγκῶν τῶν πασχόντων ἀδελφῶν μας ἰδρύθηκε τὸ 1974 τὸ Ἴδρυμα «Κεντρικὸ Ταμεῖο Φιλανθρωπίας» («Κ.Τ.Φ.») τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ποὺ λειτουργεῖ ἔκτοτε ὡς νομικὸ πρόσωπο ἰδιωτικοῦ δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μὲ ἰδιαίτερο Κανονισμὸ ἐγκεκριμένο ἀπὸ τὴν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί δημοσιευμένο σὸ ὑπ' ἀριθμὸ 1947/18.07.2014 τ. Β' Φύλλο τῆς Ἐφημερίδος τῆς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.) μὲ αὐτοτελεῖ οἰκονομικὴ διαχείριση καί διοικεῖται ἀπὸ 7μελὲς Διοικητικὸ Συμβούλιο. Ἔχει ἔδρα στὴν Καισαριανή ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Φορμίωνος 83 Τ.Κ. 161 21 μὲ στοιχεῖα ἐπικοινωνίας: Τηλ. 210-7224123 - Internet: www.imkby.gr - e-mail: info@imkby.gr

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ αὐτὴ Δομὴ σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 2 τοῦ ἀνωτέρω Κανονισμοῦ ἔχει ὡς σκοπὸ τὴν ἀντίληψη, προστασία καί ἀνακούφιση τῶν ἐνδεῶν καί ἀναξιοπαθούτων, ἰδίᾳ κατοίκων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, διὰ τῆς παροχῆς παντοειδοῦς ὑλικῆς βοήθειας.

Εἰδικώτερα τὰ ἔσοδα ποὺ ἔχει διατίθενται γιὰ:

α'. Τὴν ὑλικὴ ἀνακούφιση τῶν ἐνδεῶν καί ἀναξιοπαθούτων.

β'. Τὴν ἀποφυλάκιση κρατουμένων στὶς φυλακὲς γιὰ χρέη.

γ'. Τὴν ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη τῶν ἐνδεῶν.

δ'. Τὶς ὑποτροφίες καί βοηθήματα ἀπόρων σπουδαστῶν, ἱεροσπουδαστῶν καί φοιτητῶν τῆς θεολογίας.

ε'. Τὴν περίθαλψη ἀναξιοπαθούτων καί ἐγκαταλελειμμένων γερόντων καί ἀνιάτως ἀσθενούντων.



2. Στὶς Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως δραστηριοποιούνται τὰ «Ἐνοριακὰ Ταμεῖα Φιλανθρωπίας» («Ε.Τ.Φ.»)



πού είναι τὰ Παραρτήματα τοῦ Ἰδρύματος «Κ.Τ.Φ.» καί καλύπτουν τίς προκύπτουσες ἀνάγκες στήν περιοχή τῶν Ἐνοριῶν τῆς Μητροπολιτικῆς Περιφερείας μας καί διοικοῦνται ἀπό 5μελῆ Διοικοῦσα Ἐπιτροπή.



3. Μέ τήν διακονία αὐτή:

- Τρέφουμε καθημερινά στά «Σπίτια Γαλήνης Χριστοῦ» (Σ.Γ.Χ.) πού λειτουργοῦν τὰ Συσσίτια τῶν Ἐνοριῶν μας ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας.

Τά «Σπίτια Γαλήνης Χριστοῦ» τῶν Ἐνοριῶν:

α'. Μητροπολιτικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς. Ὁδός Κιουπεκτσόγλου 1. Τ.Κ. 161 21 Καισαριανή. Τηλ. 210-7236204.

β'. Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καισαριανῆς. Ὁδός Συβρισαρίου 40. Τ.Κ. 161 21 Καισαριανή. Τηλ. 210-7213848.

γ'. Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Καισαριανῆς. Ὁδός Τριῶν Ἱεραρχῶν 18. Τ.Κ. 161 21. Τηλ. 210-7222557.

δ'. Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Βύρωνος. Κορυτσάς καί Κωνσταντιλιέρη. Τ.Κ. 161 31 Βύρωνα. Τηλ. 210-7660859.

ε'. Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος. Ἁγίου Δημητρίου 36. Τ.Κ. 162 31 Βύρωνα. Τηλ. 210-7660943.

στί. Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βύρωνος. Μεταμορφώσεως 1. Τ.Κ. 162 32 Βύρωνα. Τηλ. 210-7628670.

ζ'. Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρέα Βύρωνος. Σουλωτῶν 3, Καρέα Βύρωνα. Τ.Κ. 162 33 Βύρωνα. Τηλ. 210-7651595.

η'. Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Ὑμηττοῦ. Πλατεία Ὑμηττοῦ. Τ.Κ. 172 37 Ὑμηττό. Τηλ. 210-7623525.



θ'. Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου - Ἁγίας Φωτεινῆς Ὑμηττοῦ. Εὐαγγελιστρίας 1. Τ.Κ. 172 37 Ὑμηττό. Τηλ. 210-9734311.

Ἐπιπλέον μέ τό «Κ.Τ.Φ.» καί τά «Ε.Τ.Φ.»

- Μοιράζουμε δέματα μέ τρόφιμα σέ οἰκογένειες τακτικῶς (ἐβδομαδιαίως καί Χριστούγεννα - Πάσχα) καί ἐκτάκτως σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη.

- Ἀγκαλιάζουμε μέ στοργή ὅσους ἔμειναν μόνοι καί ἀβο-ήθητοι.

- Προσφέρουμε οἰκονομικά βοηθήματα γιά νά ἀντιμετω-πισθοῦν σοβαρά προβλήματα ὑγείας γιά θεραπεία καί νοση-λεία.

- Ἐνισχύουμε οἰκονομικά ἀδυνάτους νά καλύψουν τίς βιο-ποριστικές ἀνάγκες τους.

- Στηρίζουμε Σχολεῖα, Συλλόγους καί Σωματεῖα μέ κοινω-φελεῖς σκοπούς νά ἀνταποκριθοῦν στούς σκοπούς τους.

- Διαθέτουμε ἐνδύματα - ὑποδήματα καί λοιπά εἶδη ἱματι-σμοῦ σέ ὅσους χρειάζονται ἀπό τίς δύο (2) Ἱματιοθήκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας πού λειτουργοῦν:

α'. Στόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Γεωργίου Καρέα

β'. Στό Παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου τῆς Ἑνορίας τοῦ ἁγίου Δημητρίου Νέας Ἑλβετίας Βύρωνος.

Ἔχουν ἀποσταλεῖ κατ' ἐπανάληψιν ἀπό τά εἶδη αὐτά στίς Φυλακές Κορυδαλλοῦ (Ἀνδρικό - Γυναικεῖο Τμήμα), στή Φυ-λακή τοῦ Ἐλαιώνα (Γυναικεῖα), στή Φυλακή Μαλανδρίνου (Ἀνδρική), στή Φυλακή Ἀνηλίκων (Αὐλῶνος), στό Τμήμα Ἄλλοδαπῶν (Ἀνδρῶν) στήν Ἀμυγδαλέζα καί στή Διεύθυνση Ἄλλοδαπῶν Ἀττικῆς ἐπί τῆς ὁδοῦ Πέτρου Ράλλη 24.



Συγκεντρωτικός Πίνακας αριθμητικών στοιχείων σιτιζομένων και παραλαμβανόντων δέματα τροφίμων εκ των «Σπιτιών Γαλήνης Χριστού» των «Ένοριακών Ταμείων Φιλανθρωπίας»	
Σύνολο σιτιζομένων (προσώπων και οικογενειών):	1.886
Σύνολο προσώπων που λαμβάνουν δέματα:	1.672
Σύνολο ανηλίκων (κάτω των 18 ετών):	350
Σύνολο νηπίων:	100
Σύνολο έξυπηρετουμένων προσώπων:	3.558

Όκτώβριος 2015

4. Τά τρόφιμα που είτε μαγειρεύονται είτε διανέμονται σέ δέματα προέρχονται:

α'. Από Έταιρείες, Όργανισμούς και Ίδρύματα που ανταποκρίνονται σέ αίτήματα τής Ίερās Μητροπόλεως μας.

β'. Από τό Πρόγραμμα «Όλοι μαζί μπορούμε», όπου οι πολίτες προσφέρουν διάφορα τρόφιμα και λοιπά είδη σέ ειδικούς χώρους των Super Markets τής περιοχής μας και τά συλλέγει ειδικό συνεργείο τής Ίερās Μητροπόλεως μας και στήν συνέχεια διανέμονται κατά τίσ ανάγκες των Ένοριών.

γ'. Από τίσ προσφορές των πιστών άπευθείας στίς Ένορίες

δ'. Από τά γεύματα που προσφέρουν Ένορίτες γιά τήν άνάπαυση των κεκοιμημένων οικείων και προσφιλών προσώπων τους ή και γιά άλλους λόγους.



5. Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων. Ύπεύθυνοι α') Ό Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος κ. Στέφανος Κωστόπουλος, β') Ό Αιδεσιμώτατος Πρεσβύτερος κ. Κων-



σταντῖνος Χριστόπουλος, καί γ') Ὁ Αἰδεσιμώτατος Πρεσβύτερος κ. Δημήτριος Καλλιακούδας, Ἐφημέριοι.

Στά πλαίσια αὐτοῦ τοῦ Προγράμματος διανέμονται τά διατιθέμενα ἀπό τήν Περιφέρεια Ἀττικῆς φρούτα, ὀπωροκηπευτικά καί λοιπά προϊόντα.

Τρόφιμα προσφερόμενα ἀπό τό Ἴδρυμα «Τράπεζα Τροφίμων», γιά τοὺς τροφίμους τῶν «Σ.Γ.Χ.» καί τῶν μελῶν τῶν νεανικῶν συντροφιῶν.



6. Τά Ἔσοδα τοῦ «Κεντρικοῦ Ταμείου Φιλανθρωπίας» («Κ.Τ.Φ.») καί τῶν Παραρτημάτων του «Ἐνοριακῶν Ταμείων Φιλανθρωπίας» («Ε.Τ.Φ.») προέρχονται:

α'. Ἀπό τίς προσφορές τῶν πιστῶν πού κατατίθενται στά εἰδικά κυτία τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

β'. Ἀπό τίς δυσκοφορίες πού διεξάγονται κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους.

γ'. Ἀπό τίς δωρεές τῶν Ἐνοριτῶν.

δ'. Ἀπό ἐπιχορηγήσεις.



7. Ἔργα Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης.

Ἵπεύθυνος ὁ Πανοσιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Σεραφεῖμ Μουζος.

Στόν Τομέα αὐτόν ἐντάσσονται ὅλες οἱ ἐνέργειές μας γιά τή συλλογή ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας καί ἀποστολῆς αὐτῆς στοὺς ἔχοντας ἀνάγκη. Μέχρι σήμερα ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας ἀπέστειλε κατά τό παρελθόν ἔτος ἀνθρωπιστική βοήθεια: στοὺς φυλακισμένους τῶν Φυλακῶν (Ἄνδρικό καί Γυναικεῖο Τμήμα) Κορυδαλοῦ, Μαλανδρίνου (Φωκίδος), Ἐλαιῶνος Θηβῶν, Αὐλῶνος Βοιωτίας.



8. «Ἔρανος Ἀγάπης».

Ἵπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Δάγλας.

Μέ τόν «Ἔρανο τῆς Ἀγάπης» καλύπτουμε τίς δαπάνες τῆς φιλανθρωπικῆς καί κοινωνικῆς διακονίας τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας.

Ὁ «Ἔρανος τῆς ἀγάπης» διεξάγεται ἀπό συνεργεῖα ἐθελοντῶν καί ἐθελοντριῶν κάθε Ἐνορίας εἴτε στούς ἐνοριακούς Ἱ. Ναοούς εἴτε ἐκτός αὐτῶν στίς κατοικίες καί τά καταστήματα.



9. Τά ἔσοδα τοῦ «Κ.Τ.Φ.» καί τῶν «Ε.Τ.Φ.» διαχειρίζονται τά μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ «Κ.Τ.Φ.» καί τῶν Διοικουσῶν Ἐπιτροπῶν τῶν «Ε.Τ.Φ.». Συντάσσεται Προϋπολογισμός καί Ἀπολογισμός πού ἐγκρίνεται ἀπό τά ἀρμόδια ἐποπτικά Ὑργανα καί ἡ διαχείριση ὅλη ἐλέγχεται ἀπό Ἑταιρεία Ὁρκωτῶν Λογιστῶν πού συντάσσει Ἐκθέσεις γιά τό καθένα Ταμεῖο. Αὐτές τίθενται ὑπ' ὄψιν τῶν μελῶν τῶν Ὑργάνων καί ἐνημερώνονται γι' αὐτή τά μέλη τῆς Κληρικο-λαϊκῆς Συνελεύσεως πού πραγματοποιεῖται κάθε χρόνο.

Τά ποσά πού συγκεντρώθηκαν ἀπό τίς προσφορές τῶν πιστῶν καί διατέθηκαν σέ ὅσους εἶχαν ἀνάγκη τό ἔτος 2014 ἀνήλθαν σέ 350.000 €.



Ὁ ἀπόστολος Παῦλος προτρέπει τούς Κορινθίους νά προσφέρουν οικονομική βοήθεια γιά τούς Χριστιανούς τῆς Ἱερουσαλήμ καί γενικώτερα τῆς Παλαιστίνης τήν γνωστή «λογία» παραλληλίζοντάς την μέ τήν σπορά τῶν ἀγρῶν ἀπό τούς γεωργούς, πού ὅταν σπέρνουν λίγους σπόρους θά θερίσουν λίγα ἐνῶ ὅταν σπέρνουν μέ ἀφθονία σπόρους θά θερίσουν ἄφθονους καρπούς.

«Ἀδελφοί, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καί θερίσει, καί ὁ σπείρων ἐπ' εὐλογίαις ἐπ' εὐλογίαις καί θερίσει. Ἐκαστος καθώς προαιρεῖται τῇ καρδίᾳ, μή ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης ἰλαρόν γάρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. Δυνατός δέ ὁ Θεός πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντί πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, καθώς γέγραπται ἔσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τόν αἰῶνα». Ὁ δέ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καί ἄρτον εἰς βρώσιν χορηγήσαι καί πληθῦναι τόν σπόρον ὑμῶν καί αὐξῆσαι τά γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν ἐν παντί πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἀπλότητα, ἣτις κατεργάζεται δι' ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ» (Πρός Κορινθίους θ' 6-11).

Δηλαδή: «Ἀδελφοί, ὅποιος σπέρνει μέ φειδώ θά ἔχει λίγη σοδειά ἢ ὅποιος σπέρνει ἀπλόχερα ἢ σοδειά του θά εἶναι ἄφθονη. Ὁ καθένας ἄς δώσει ὅ,τι τοῦ λείει ἢ καρδιά του χωρίς νά στενοχωριέται ἢ νά ἐξαναγκάζεται, γιατί «ὁ Θεός ἀγαπάει αὐτόν πού δίνει μέ εὐχαρίστηση». Ὁ Θεός ἔχει τή δύναμη νά σᾶς χορηγήσει πλουσιοπάροχα κάθε δωρεά, ὥστε νά εἴστε πάντοτε σέ ὅλα τελείως αὐτάρκεις, καί νά δίνετε μέ τό παραπάνω γιά κάθε καλό σκοπό. Τό λείει ἢ ἡ Γραφή: Σκόρπισε, ἔδωσε στους φτωχοῦς, ἢ ἀγαθοεργία του θά διαρκεῖ αἰώνια. Κι αὐτός πού δίνει στό σποριά τό σπόρο καί τό ψωμί γιά νά τραφεῖ, ἄς δώσει καί ἄς πληθύνει καί τόν δικό σας σπόρο καί ἄς αὐξήσει τούς καρπούς τῆς ἀγαθοεργίας σας. Ὁ Θεός θά σᾶς κάνει πλούσιους σέ ὅλα, γιά νά μπορεῖτε νά δίνετε γενναϊόδωρα. Αὐτοί πού θά πάρουν ἀπό μᾶς τή δική σας εἰσφορά, θά εὐχαριστοῦν τόν Θεό».



Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος τονίζει τὰ ὀφέλη πού προκύπτουν σέ ὄσους προσφέρουν ἐλεημοσύνη σ' ὄσους ἔχουν ἀνάγκη:

«Ὅσον ἔχεις, τοσοῦτου ἀγόρασον· ἔχεις ὀβολόν; ἀγόρασον τόν οὐρανόν· οὐχ ὅτι εὖωνος ὁ οὐρανός, ἀλλά ὅτι φιλόνητος ὁ Δεσπότης. Οὐκ ἔχεις ὀβολόν; ποτήριον δός ψυχροῦ ὕδατος ὅς ἂν ποτίσῃ ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος ἓνα τῶν ἐλαχίστων τούτων ἔνεκα ἐμοῦ, οὐ μή ἀπολέσῃ τόν μισθόν αὐτοῦ» Ἐμπορία καί πραγματεία ὁ οὐρανός, καί ἡμεῖς ἀμελοῦμεν. Δός ἄρτον, καί λαβέ παράδεισον· δός μικρά, καί λαβέ μεγάλα· δός θνητά, καί λαβέ ἀθάνατα· δός φθαρτά, καί λαβέ ἀφθαρτα... Τοσαῦτα ἀγαθὰ ἐκ τῆς ἐλεημοσύνης, καί ἡμεῖς ἀμελοῦμεν καί ἀναπεπτώκαμεν. Δός κατὰ δύναμιν ἄρτον· οὐκ ἔχεις ἄρτον; δός ὀβολόν· οὐκ ἔχεις ὀβολόν; δός ποτήριον ψυχροῦ ὕδατος· οὐκ ἔχεις τοῦτο; συμπένθησον τῷ θλιβομένῳ, καί ἔχεις μισθόν. Οὐ γάρ τῆς ἀνάγκης ὁ μισθός, ἀλλά τῆς προαιρέσεως» (Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Περὶ μετανοίας, Ὁμιλία Γ' ΕΠΕ 30, σ. 143-145).

Δηλαδή: «Ὅσο μπορεῖς τόσο ἀγόρασε· ἔχεις ὀβολό; Ἄγορασε τόν οὐρανόν· ὄχι ἐπειδὴ εἶναι φτηνός ὁ οὐρανός, ἀλλά ἐπειδὴ εἶναι φιλόνητος ὁ Κύριος. Δέν ἔχεις ὀβολό; Δώσε ἓνα ποτήρι κρύο νερό· «ὅποιος θά δώσει ἓνα ποτήρι κρύο νερό σ' ἓναν ἀπό αὐτούς τούς ἀσήμαντους στό ὄνομά μου, δέν θά χάσῃ τόν μισθό του». Ἐμπορία καί πραγματεία εἶναι ὁ οὐρανός κι ἐμεῖς ἀδιαφοροῦμε. Δώσε ψωμί καί πάρε παράδεισο· δώσε μικρά καί πάρε μεγάλα· δώσε θνητά καί πάρε ἀθάνατα· δώσε φθαρτά καί πάρε ἀφθαρτα... Τόσα ἀγαθὰ πηγάζουν ἀπό τήν ἐλεημοσύνη, κι ἐμεῖς ἀμελοῦμε κι ἀδρανοῦμε. Δώσε ψωμί ὅσο μπορεῖς· δέν ἔχεις ψωμί; δώσε ἓναν ὀβολό· δέν ἔχεις ὀβολό; δώσε ἓνα ποτήρι κρύο νερό· δέν ἔχεις κι αὐτό; πένθησε μαζί μέ τόν θλιβόμενον κι ἔχεις μισθό.



